



Ariane: Mijn potje is voor juf Marrit. Zij gaat per 1 januari CBS de Noordster in Nij Altoenae verlaten. Zij is namelijk van plan om voor de 2^e keer op wereldreis te gaan. Super leuk voor haar maar erg jammer voor de school.



Danitsha: Het potje is voor mijn lieve moeder omdat ze er voor mij en iedereen is. Ik ben trots op haar omdat ze zoveel is afgevallen en ik hou heel veel van haar.



Florin: Ik wil graag mijn gelukspotje geven aan mijn vriend Goce, omdat die mijn vriend blijft hoe 'raar' ik soms ook doet of omgekeerd.



Frouk: ik heb mijn potje gemaakt voor mijn beppe omdat mijn pake vorig jaar, 23 december is overleden en beppe dus deze kerst alleen is.



Jaylano: Ik wil hem graag geven aan mijn buurvrouw, omdat ze dit jaar haar man is verloren en nu met de kerstdagen alleen is.



Jelco: Ik geef mijn potje aan mijn beppe.



Jildau: Ik heb mijn potje gemaakt voor mijn tante Evelien, omdat ze een baby in haar buik heeft en ze heeft corona... Dit potje wil ik graag aan haar geven zodat ze weet dat ik aan haar denk.



Jilles: Ik heb dit potje gemaakt voor mijn pake en beppe, omdat ze altijd voor ons klaar staan als we ze nodig hebben en mijn beppe werkt op dit moment met coronapatiënten in de thuiszorg.



Katy: Dit potje is voor mijn buurvrouw Tineke. Zij heeft al een paar jaar kanker en zal niet meer beter worden. Ik vind dat zij wel wat warmte en geluk verdient...



Luciano: Ik heb dit potje gemaakt voor de zus van hilde, omdat ze hard werkt in de zorg.



Luka: Mijn gelukspotje is voor mijn opa.



Menno: Het gelukspotje van mij is voor mijn vriend Arne. Arne was niet op school deze week en ik wist niet wat er met Arne was.



Rianne: Ik heb mijn potje voor mijn buurvrouw gemaakt want ze is alleen en er komt niet veel bezoek.



Rutger: Ik geef mijn potje aan zijn meester Rommert, omdat hij een super leuke meester is, hij staat altijd voor iedereen klaar, doet leuke dingen met ons en nu zijn tante is overleden verdient meester wel een klein gelukspotje met een lichtje erin voor deze donkere dagen.



Sven: Ik geef mijn potje aan mijn oude pake en beppe. Zij hebben een moeilijk half jaar achter de rug waarbij zij een tijd apart van elke moesten wonen. Sinds deze week zijn ze weer samen. Ik vond daarom dat zij dit 'lichtje' wel konden gebruiken in deze moeilijke, donkere tijden.



Yanniek: Ik geef mijn potje aan mijn buurvrouw omdat ze veel alleen is.